

STICHTING DOGATEERS UNITED

De uitdrukking 'Een hondenleven hebben' moet eigenlijk wel in Spanje ontstaan zijn. Daar worden namelijk dagelijks maar liefst 700 honden achtergelaten of komen ze terecht in een van de meer dan 5.000 dodingsstations. Illegale puppyfabrieken en de import van honden van malafide fokkers maken het er niet beter op. En ook de jacht is een van de boosdoeners; circa 10% van het aantal vaak verwaarloosde en mishandelde honden is afkomstig uit deze sector. Stichting Dogateers United komt op voor het lot van deze dieren en geeft ze een tweede kans.

Nadat ze meerdere honden had gekocht, adopteerde mede-initiatiefnemer en voorzitter Jifke van Popering in 1999 haar eerste hond vanuit het buitenland: "Faki was zo bang toen ze bij ons kwam. En de informatievoorziening, begeleiding en coaching waren zo minimaal, dat ik toen dacht: dat kan en moet anders!" Na een paar andere initiatieven waarin ze zitting nam, richtte zij samen met twee anderen in 2020 Dogateers United op. Een stichting die 'tweede-kans-honden' uit Spanje naar een liefdevolle nieuwe mand in Nederland begeleidt.

Je doet het goed of je doet het niet

"Bij een adoptie gaan we niet over één nacht ijs", neemt penningmeester en secretaris Henriëtte Steeghs het stokje van haar collega over. Zo staan we in nauw contact met onze rescuers uit Spanje en plannen onze bemiddelaars voorafgaand aan een adoptie en na telefonische kennismaking altijd een huisbezoek. Pas als zij ervan overtuigd zijn dat het matcht en de adoptant deze mening deelt, halen we de hond naar Nederland. Bovendien hebben we een gediplomeerde hondencoach die op locatie hulp kan bieden, kunnen we rekenen op een aantal opvanggezinnen en een pension waarvan de eigenaar hondengedragdeskundige is. En als er iets onverwachts gebeurt en de adoptant niet meer voor de hond kan zorgen, nemen we het dier altijd terug."

Gouden mandje gezocht

Hoewel de stichting inmiddels ruim 300 honden geplaatst heeft, blijft één hond in het bijzonder Henriëtte bij: Amy, een kruising van een Podenco en een Mechelse herder. "Ze is ooit als jong meisje gevonden samen met haar grote broer die haar altijd in bescherming nam. Een paar weken voor vertrek naar Nederland ging haar beschermengel echter dood en moest Amy in 2021 alleen de reis maken. Al vanaf het begin van haar adoptie heeft ze moeite gehad met de veranderingen. We hebben haar uiteindelijk teruggehaald en na een tijd in een pension,

anderhalf jaar in de opvang en een intensief trainingstraject, leeft ze nu bij Jifke, samen met een roedel van nog vijf andere teefjes. Dat gaat supergoed, maar is natuurlijk niet de oplossing. Sneu om te zien, want ze is zo lief en doet zo haar best, maar het gouden mandje heeft ze nog niet gevonden."

Hoe kun je Dogateers United steunen?

Alle hulp is welkom! Zo zoekt de stichting continu opvanggezinnen en vrijwilligers. Omdat de vrijwilligers daarnaast – met uitzondering van de parkeerkosten – alle kosten voor eigen rekening nemen, zijn ook donaties meer dan welkom. Alles gaat immers naar de honden en de rescuers, en de adoptiekosten zijn allesbehalve kostendekkend. Voordeel is dat het een ANBI-stichting is, waardoor donateurs genieten van belastingvoordeel. En last but not least zijn ook die felbegeerde mandjes meer dan welkom. Om zo de honden ondanks alle ellende uit het verleden, alsnog een gouden toekomst te geven.

KLEIN INITIATIEF, GROTE MISSIE

"Je kunt het verleden van een hond niet veranderen, maar je kunt zijn toekomst wel herschrijven."
– Henriëtte Steeghs & Jifke van Popering

